

Vraag het aan Morya**Probeer liefdevol te zijn,
dan komt de verandering vanzelf**

“Er bestaat ook een verkeerde manier van werken. Je kan dus in een werk staan dat fout is. Dan moet je niet je werk veranderen, maar zorgen dat je er liefde bij brengt. Dan gaat het vanzelf, komt er vanzelf een verandering in je werk, in jezelf en ook in je omgeving. Want dat sluit bij elkaar aan.

Er is echt heel veel mogelijk in het bestaan wanneer je tot de ontdekking komt dat liefde de uiteindelijke draagkracht is van je bestaan en dat het de liefde is die je verder zal brengen. Dan mag je nog de indruk hebben dat je daarmee niet verder komt, toch zullen dit de stappen zijn die onvergankelijk zijn in je bestaan.

Want één daad, één woord vanuit je hart, vanuit liefde, is omvormend, en dit niet alleen in je eigen leven maar ook in het leven van anderen.

Het is dit wat Ik graag zou zien in jouw bestaan, dat je de indruk krijgt van jezelf dat je dit begrijpt en tot uitdrukking probeert te brengen. Maar Ik zeg wel ‘probeert’; je hoeft er niet volledig in te slagen om altijd liefdevol te zijn, maar probeer het wel, en dan zal Ik je leiden en verder brengen.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 4: Vertrouwen in jezelf”
(uit hoofdstuk 9: ‘Je kan jezelf realiseren’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 185

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


